



LANG LEVE HET ZAMBIAANSE KIND

Nieuwsbrief 39, december 2016

(geschreven oor Marleen Kramer)

Kerst in Ndola

De kinderen die in het transit home in Ndola verblijven gaan vast een leuke kerst krijgen. Het bestuur van het transit home heeft contacten gelegd met andere organisaties om meer samen te werken. Ze werken nu bijvoorbeeld samen met de Jubilee Centre in Ndola. Dit is een niet-gouvernementele organisatie die opkomt voor de zwakkeren in de samenleving en die geld krijgen uit onder andere Zweden en Duitsland. Het Jubilee Centre geeft trainingen die mensen meer weerbaar moeten maken en zet in de armere wijken van de stad Ndola kleine inkomen generende projectjes op samen met kwetsbare mensen. Als de medewerkers van Jubilee kinderen tegenkomen die opvang zoals het transit home biedt, nodig hebben, weten ze het huis te vinden. Met Kerstmis organiseren Jubilee Centre en het transit home een gezamenlijk feest voor de kinderen van het



transit home en kinderen uit de wijk Chipulukusu. Ze gaan samen een dagje uit, spelletjes doen en lekker eten.

Ook staat de kinderen van het transit home een lekkere lunch rond Kerstmis te wachten die verzorgd wordt door een lokaal accountantskantoor. Dit kantoor koopt ook nieuwe kleren voor alle kinderen.

Op dit moment verblijven 13 kinderen in het transit home. Metson is uiteindelijk teruggegaan naar zijn familie. Hij heeft lang in het transit home verbleven, bijna 10 jaar. Hij kwam in het huis toen hij een half jaar oud was. Hij werd gebracht door zijn vader die toen terminaal ziek was. Zijn moeder was al eerder overleden. Lange tijd wilden de andere familieleden niets van het kind weten. Nu echter is een tante bereid gevonden hem in huis te nemen. Hij wordt nog wel in de gaten gehouden door het bestuur van het transit huis, maar tot nu toe gaat het erg goed.

Een echtpaar uit Australië, Steph en Trevor, die in Ndola wonen en werken, nemen de kinderen zo nu en dan een dagje mee uit. Op de foto Trevor met een aantal van de kinderen.



Een familie uit Amerika die regelmatig in Zambia

op bezoek komt heeft schoolmaterialen gedoneerd. Mooie pennen, potloden en schriften voor de oudere kinderen die vijf ochtenden in de week les krijgen van een lerares.

Triest nieuws dat gemeld moet worden uit Ndola is dat één van de verzorgsters van de kinderen, Janet, door een ongeluk om het leven is gekomen. Ze werd aangereden door een minibus. Janet was al vele jaren werkzaam met de kinderen in het huis. Ze had een man en vier kinderen. Wij hebben wat extra geld naar Ndola overgemaakt voor het gezin van Janet.

Kerstwens van Amalia in Kabwe:

“Dear friends and supporters,

By the grace of God we are celebrating again the beautiful feast of Christmas. These pictures show you happy children. Even those that are suffering have hope, no matter how



bad their situation is. With your support and prayers we have done many nice things. With Christmas we will just stay together with our children and celebrate.



*Merry Christmas and Happy New Year to all of you!
Amalia, Helen, Elina”*

De Stichting lang leve het Zambiaanse kind, kijkt voldaan terug op 2016. Dankzij jullie donaties kan de stichting voor veel kinderen in Zambia ‘het Verschil’ maken. Wij wensen u een fijne Kerstdagen en een gelukkig 2017 toe.

Stichting ‘LANG LEVE HET ZAMBIAANSE KIND’
Leonard Roggeveenstraat 49, 6708 SL Wageningen
hetzambiaansekind@planet.nl; www.langlevehetzambiaansekind.nl
IBAN: NL25 RABO 0397 0726 94