



LANG LEVE HET ZAMBIAANSE KIND

Nieuwsbrief 32, juli 2014
(geschreven door Marleen Kramer)

Stichting Lang leve het Zambiaanse Kind bestaat 10 jaar

De Stichting Lang leve het Zambiaanse kind is in 2004 opgericht en bestaat dit jaar dus 10 jaar. Daar willen we even bij stilstaan. In de tien jaar is er heel wat gebeurd. Veel mensen zijn betrokken middels donaties, activiteiten, publiciteit rond de Stichting. En nog veel belangrijker in die tien jaar hebben veel kinderen in Zambia een rooskleuriger toekomst gekregen door de inspanningen van iedereen die op de een of andere manier heeft bijgedragen aan de werkzaamheden van de Stichting.

Even terug naar het begin:

Marleen Kramer en Hans Konig woonden en werkten in de jaren '90 in Zambia. Ze adopteerden daar twee kinderen uit het Child Care and Adoption Society Transit Home in Ndola. In 1997 kwamen zij met de kinderen terug naar Nederland.



Het begon met de adoptie van Dorien (op de arm van Marleen) en Bart (links vooraan op de fiets) in 1995

Bij hun bezoek aan Ndola in 2003 schrokken ze van de situatie in het weeshuis. De donor die tot dan toe de lopende kosten, zoals eten, medicijnen etc. had gefinancierd, had zich na 6 jaar teruggetrokken. In plaats van de 30 kinderen die er ooit hadden gewoond, waren er nu nog maar 11 kinderen. Bestuur en staf deden alle moeite om aan geld te komen om de zorg voort te kunnen zetten, maar dat lukte niet. Het was ook de tijd dat de aidsepideemie enorme vormen had aangenomen in Zambia. Er was grote behoefte aan opvang van wezen. Hier stond al een weeshuis waar de organisatie prima geregeld was, alleen het geld ontbrak. Toen besloten Marleen en Hans een stichting op te richten om de lopende kosten te helpen financieren. Ze zochten hun Wageningse studievrienden van vroeger op, om te vragen of zij mee wilden doen. Die waren meteen enthousiast. De eerste bestuursvergadering met het voltallige bestuur vond plaats op 3 september 2004. Er werd een plan opgezet om fondsen te werven en een website en een flyer te maken. Zo ontstond in 2004 de Stichting "Lang leve het Zambiaanse kind".

Wat is er in tien jaar bereikt?

De Stichting werd opgericht om het Adoption Society Transit Home in Ndola te helpen met de lopende kosten. Al binnen een jaar na de start van de fondswerving konden we 1000 euro per maand overmaken naar het Transit Home voor de lopende kosten. Later is dit bedrag verhoogd tot 1250 euro per maand. In deze 10 jaar heeft het weeshuis ongeveer 70 kinderen voor kortere of langere tijd opgevangen.

Omdat het de Stichting na een paar jaar goed lukte om de gelden voor Ndola bij elkaar te krijgen, en de Stichting uit andere delen van Zambia ook vragen om hulp kreeg, besloot het bestuur ook andere projecten te steunen. Alle projecten



moeten wel voldoen aan de doelstelling van de Stichting: Het moet ten goede komen aan de kinderen van Zambia.



Zo steunt de Stichting sinds januari 2008 het doorgangshuis in Chinsali. Dit doorgangshuis is in 1998 geopend door de Association of Lay Missionaries samen met de lokale gemeenschap. Er is een lokaal comité dat bepaalt welke kinderen opgevangen worden en dat helpt zoeken naar een permanente oplossing voor de kinderen. Kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgenomen, hoewel er soms een uitzondering gemaakt wordt als een ouder kind tijdelijk opvang nodig heeft. Er wonen twee verzorgsters permanent in het doorgangshuis. De Stichting voorziet in

ongeveer de helft van de benodigde lopende kosten van dit doorgangshuis.

In 2008 en 2010 is een donatie overgemaakt aan een vrouwengroep in Mpika. Deze groep bestond uit 27 hiv-positieve weduwen, allen met kinderen. De vrouwen hadden zich georganiseerd voor onderlinge steun, kennisvergaring en inkomens genererende activiteiten. De bijdrage van de Stichting is gebruikt voor het geven van cursussen aan de vrouwen en voor het opzetten van een systeem van kleine leningen voor inkomens genererende activiteiten.



basisbeginselen van lezen en schrijven.

2011 is begonnen met jaarlijkse steun aan een scholingsproject in Isoka voor straatkinderen en kinderen die uit het reguliere schoolsysteem zijn gevallen. Ongeveer 60 kinderen krijgen vijf ochtenden in de week een lesprogramma aangeboden. Een deel van de kinderen kan vervolgens instromen in het reguliere onderwijs. De overige kinderen geeft het een nuttige dagbesteding en structuur in hun leven en ze leren de

Vanaf 2012 worden er onregelmatig donaties gegeven aan de Lay Missionaries in Kabwe. Hier is in 2012 begonnen met de bouw van een multifunctionele hal. In deze hal wordt een kleuterschool ondergebracht waar kinderen uit de sloppenwijk terecht kunnen, en waardoor hun kans om in het reguliere onderwijs in te stromen vergroot wordt. Meer dan 100 kinderen komen nu al naar de kleuterschool die tijdelijk is gehuisvest in het kerkgebouw. De bijdrage van de Stichting is ook gebruikt voor een fonds waaruit schoolgeld en schoolbenodigdheden worden betaald voor kinderen die zonder die bijdrage niet naar de reguliere basisschool zouden kunnen. Dit zijn incidentele bijdragen.



Waar zijn de kinderen uit de eerste Nieuwsbrief terecht gekomen?

Het doel van de Stichting is om kinderen in Zambia een toekomst te geven. Het is niet mogelijk om van alle kinderen die met geld van de Stichting de afgelopen 10 jaar geholpen zijn te beschrijven waar ze terecht zijn gekomen. In de eerste Nieuwsbrief van de Stichting die in augustus 2005 uit kwam werd geschreven over 11 kinderen die toen in het Transit Home zaten. Waar zijn deze kinderen terecht gekomen?

David was een vondeling die door de politie naar het weeshuis werd gebracht op 25 mei 2005 toen hij ongeveer een maand oud was. Hij is in februari 2006 opgenomen in een Zambiaans pleeggezin en later door dat gezin geadopteerd.



Melody, geboren op 29 mei 2004, kwam op 27 juni 2005 in het weeshuis. Haar moeder was overleden. Melody was zwak en vaak ziek. In november 2005 stierf Melody in het ziekenhuis aan TBC en longontsteking. Het vermoeden is dat ze aids had, maar haar vader weigerde haar te laten onderzoeken.

James, geboren op 16 juni 2002, kwam in het Transit Home op 31 oktober 2002 na de dood van zijn moeder. De vader was onbekend. De grootvader bezocht hem regelmatig. Echter vlak voor James 5 jaar werd, stierf zijn grootvader. James is in januari 2007 overgeplaatst naar SOS Kinderdorp.

Kunda, geboren op 24 november 2002, kwam op 13 december 2002. Ze werd gebracht door haar moeder die TBC had en hiv-besmet was. Tijdens de bevalling werden medicijnen toegediend waarmee werd voorkomen dat het hiv-virus op Kunda over zou gaan. Kunda raakte niet besmet, maar ontwikkelde zich wel heel langzaam. Later bleek dat ze een verstandelijke beperking had. Omdat het weeshuis niet toegerust is om hiermee om te gaan is Kunda in maart 2008 overgeplaatst naar het St. Anthony's Children Village, waar kinderen met een handicap opgevangen worden.



Catherine, geboren op 15 oktober 2002, werd in het huis opgenomen op 3 februari 2003 nadat de moeder stierf. De vader stierf in augustus 2004. Het enige andere familielid van Catherine was een oudere zus. Deze zus beloofde Catherine in huis te nemen als ze haar studie af had en werk had gevonden. Dat gebeurde in februari 2010.



Nkonde, geboren op 11 maart 2004, werd drie weken na zijn geboorte opgenomen, omdat zijn moeder was gestorven bij de bevalling en de vader ziek was. De vader stierf in maart 2006. In maart 2010 is hij overgeplaatst naar SOS-kinderdorp.

Camila is geboren op 8 november 2003 en opgenomen in het huis op 21 juli 2004 na de dood van haar moeder. Toen de vader hertrouwde kon Camila in september 2006 weer bij hem gaan wonen.

Bessy is geboren op 20 september 2004 en 4 maanden later opgenomen, omdat haar moeder psychische problemen had en niet voor haar kon zorgen. In maart 2010 is Bessy naar het SOS-kinderdorp overgeplaatst. Ze heeft nog wel een grootmoeder, maar die was te zwak om voor Bessy te zorgen.

Kabwe is geboren op 1 januari 2005 en drie weken later opgenomen in het huis, omdat zijn moeder ernstige psychische problemen had en op straat rondzwierf. In november 2011 is hij bij zijn grootmoeder gaan wonen.



Mirjam is op 30 juli 2002 geboren en een half jaar later in het huis opgenomen, omdat haar moeder ernstig ziek was en haar vader was overleden. In november 2005 is Mirjam teruggegaan naar haar moeder. Echter een paar maanden later stierf de moeder. Mirjam is toen opgenomen door andere familieleden.

Van de 11 kinderen is dus één geadopteerd, vier zijn teruggegaan naar hun eigen moeder of andere familieleden, vijf zijn doorgeplaatst naar een ander weeshuis en één kind is overleden.

Waar kwamen de donaties vandaan?

Vanaf het begin is gebouwd aan een netwerk van donateurs die voor langere tijd de Stichting willen ondersteunen. Dit netwerk verschaft de Stichting jaarlijks een stabiel inkomen waarvan een deel van de lopende kosten van de weeshuizen betaald kan worden. Hier zijn we als bestuur erg blij mee, omdat we hiermee elk jaar een basisbedrag gegarandeerd hebben.

Daarnaast zijn er incidentele donaties uit allerlei hoeken. Bijvoorbeeld komen er eenmalige donaties naar aanleiding van een artikel in een krant of van mensen die onze website bekijken, grotere donaties van scholen of kerken die een sponsoractiviteit organiseren of inzameling houden, donaties van stichtingen, Lionsclubs en Goede Doelen fondsen.

Een greep uit de bijzondere donaties van de afgelopen 10 jaar:

- De Lionsclub Land van Cuijk en Noord-Limburg heeft heel veel bijdragen aan het weeshuis. Door hun inspanningen werd het hele huis gerenoveerd, kwam er nieuwe apparatuur, werd de slaapkamer voor de verzorgsters voorzien van een eigen douche en w.c. en kwam er een speeltuintje voor de kinderen. De Wilde Ganzen verdubbelde de bijdrage van de Lionsclub.
- Het Goede Doelen Fonds van de ING bank heeft een aantal jaren achter elkaar grote donaties gedaan.
- De Stichting Westberg, Wageningen, die geld beheert van een nalatenschap en dat bestemd is voor kwetsbare kinderen in binnen- en buitenland heeft verschillende keren een royale donatie gedaan.
- De Oecumenische Liturgiegroep De Kempen in Eersel, de Nederlandse Protestante Bond van Bennekom en Renkum, en de Katholieke Parochie Wageningen hebben alle meerdere keren een inzameling of collecte gehouden



- De Protestantse Gemeente Wesepe gaf een deel van de opbrengst van de verkoop van pannenkoeken tijdens de Dankdag voor Gewas en Arbeid op 5 november aan de Stichting.
- De Kardinaal Alfrinkschook in Wageningen heeft tijdens het zomerfeest een groot bedrag ingezameld
- De Stichting Pelgrimshoeve, Zoetermeer, die een Wereldwinkel beheert heeft de Stichting als één van haar goede doelen aangenomen.
- De basisschool De Dijk in Wageningen heeft een deel van de opbrengst van het jaarfeest van 31 oktober bestemd voor de Stichting.
- Een Vierdaagse-loper liet zich sponsoren voor onze Stichting.
- De veilingopbrengst bij een verhuizing van het kantoor van Dienst Landelijk Gebied (DLG) werd aan de Stichting geschonken.
- Ter gelegenheid van een feest (verjaardag, trouwdag, bereiken AOW-leeftijd, geboorte van kinderen) werd een bijdrage gevraagd voor de Stichting i.p.v. cadeaus....



De Lions Club Wageningen doneerde 12 nieuwe bedjes



Tijdens het vormsel werd geld ingezameld voor de Stichting

Zet **zaterdag 15 november** alvast in de agenda. Dan organiseren wij een benefiet-avond voor de Stichting in Wageningen. Hiervoor worden alle donateurs en belangstellenden uitgenodigd. Meer informatie volgt nog.

Stichting 'LANG LEVE HET ZAMBIAANSE KIND'
Leonard Roggeveenstraat 49, 6708 SL Wageningen
hetzambiaansekind@planet.nl; www.langlevehetzambiaansekind.nl
bankrekeningnummer: 39 70 72 694