



LANG LEVE HET ZAMBIAANSE KIND

Nieuwsbrief 28, december 2012

(geschreven door Marleen Kramer)

Jaaroverzicht

In 2012 zorgden onze trouwe donateurs weer voor het stabiele deel van onze inkomsten. Verder hebben we verschillende eenmalige donaties ontvangen, soms ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, soms uit projectfondsen. Zo hebben we donaties gekregen van het ING Goede Doelenfonds, de NPB kerk Bennekom, de RK Kerk Wageningen, een veiling van Dienst Landelijk Gebied, honingverkoop in Arnhem, cadeaugeld van een 65-jarig huwelijk, een donatie van atletiekvereniging Pallas, Wageningen.

Met al deze donaties konden we veel doen voor de kinderen in Zambia. In Kabwe heeft Amalia met het geld van de Stichting een bijdrage

kunnen geven aan de bouw van een multifunctionele hal. Hier wordt de kleuterschool in ondergebracht waar kinderen uit de sloppenwijk terecht kunnen en waardoor ze een grotere kans hebben om daarna het reguliere onderwijs in te stromen. Meer dan 100 kinderen komen nu al naar de



kleuterschool die tijdelijk gehuisvest is in het kerkgebouw. Een ander deel van ons projectgeld heeft ze gestoken in een fonds waaruit schoolgeld en schoolbenodigdheden worden betaald voor kinderen uit de sloppenwijk die anders niet naar de basisschool zouden kunnen. Ook betaald het fonds het schoolgeld voor een aantal meisjes om middelbaar onderwijs te volgen.

In Chinsali waren in het begin van het jaar 13 kinderen. Tijdens dit jaar is één kind terug gegaan naar haar familie. Haar vader hertrouwde en daarom kon hij weer voor Richer zorgen. In 2012 zijn er twee kinderen, Mary en Peter, bijgekomen in het huis. Kennedy heeft een aantal maanden in het huis gewoond, omdat hij ernstig ondervoed was en zijn moeder weduwe is en ernstig ziek was. Toen Kennedy weer gezond was en zijn moeder iets minder ziek, is hij weer naar huis gegaan.

In Isoka zitten 43 straatkinderen in de 'literacy class'. Er zijn schriften, pennen en potloden voor de kinderen gekocht. Een aantal kinderen zal vanuit hier doorstromen naar het reguliere onderwijs. De rest leert lezen en schrijven en leert structuur in hun dag brengen en over hun toekomst nadenken.

In het transit home in Ndola woonden aan het begin van het jaar 14 kinderen. In dit jaar zijn Emmanuel en Gift teruggeplaatst bij hun familie. Ireen is in het huis opgenomen. Ook Jannet heeft even in het huis gewoond. Ze was pas drie dagen oud toen ze kwam. Maar ze was al ziek en werd direct in het ziekenhuis opgenomen. Helaas is ze daar overleden.



Kinderen in Ndola

De doelstelling van het transit home in Ndola is om kinderen tussen de 1 en 5 jaar op te vangen en ze door de kwetsbare fase van de jonge kindertijd heen te helpen. Idealiter gaan ze daarna terug naar hun familienetwerk. Dat lukt met een aantal kinderen echter niet. Het bestuur van het weeshuis is daar erg druk mee. Het is vaak moeilijk om contact te houden met familieleden als die niet geïnteresseerd zijn. De afstanden zijn lang, wegen slecht en in de gebieden ver van de bewoonde wereld is geen bereik van mobiele telefoon.

Ignatius is al 10 jaar. Hij is 6 jaar geleden in het weeshuis gekomen, omdat zijn moeder een gevangenisstraf van 25 jaar uit moest zitten.



Volgens de gevangenisautoriteiten is ze twee jaar geleden overgeplaatst naar een andere gevangenis van waaruit ze zou zijn vrijgelaten. Ze is echter nooit op komen dagen om haar kind op te halen. Het bestuur van het weeshuis is het afgelopen jaar hard bezig geweest om de moeder of een ander familielid van de jongen te traceren, maar het is niet gelukt. Er wordt nog verder gezocht. Onderhand gaat Ignatius vanuit het weeshuis naar school.

De familieleden van **Metson** (9 jaar) zijn dit jaar voor het eerst bij hem komen kijken. Het

bestuur heeft de familie een aantal keren bezocht om te kijken of Metson terug kan naar zijn familie. Dat ziet er niet goed uit. De familie kan zich nauwelijks twee maaltijden per dag permitteren en Metson kan dan niet verder met school.

Met **Davidson** (8 jaar) gaat het goed hoewel hij sikkelcelanemie heeft. Hij krijgt dagelijks ijzertabletten. Eén keer is iemand voor hem op bezoek geweest die zei dat hij familie was. De persoon is echter niet meer teruggekomen en het telefoonnummer dat hij had opgegeven werkt niet meer.

Lucia (6 jaar) heeft een tante die haar een aantal keren per jaar bezoekt. Deze tante heeft gevraagd om Lucia nog even langer in het weeshuis te houden. De tante probeert haar inkomen te verhogen om voor haar oude moeder, verschillende weeskinderen en zichzelf te kunnen zorgen.

Niemand komt **Andrew** (7 jaar) opzoeken. De politie, die de jongen naar het weeshuis heeft gebracht, zei dat de moeder die erg ziek was, naar de gevangenis was gebracht. Niemand weet wat er met haar gebeurd is.



De jongen is altijd op zoek naar zijn ouders, want hij wil net als een aantal andere kinderen bezoek en kadootjes krijgen en meegenomen worden voor een wandeling.

Van Kateule (5 jaar) is geen familie bekend. Er is iemand die aangegeven heeft dat ze Kateule wil adopteren. Het adoptieproces is in gang gezet.

Het bestuur van het weeshuis hoopt dat ze in 2013 een goed thuis voor de oudste kinderen zal vinden.

Kerst in Zambia

In Zambia is Kerstmis het feest van het jaar. Mensen kijken er altijd lang van te voren naar uit. Op Kerstavond gaan de meeste mensen in



hun mooiste kleren naar de kerk. In een heel aantal gezinnen is Kerstmis de enige gelegenheid waarvoor nieuwe kleren gekocht worden. De kerstnachtdienst duurt minstens drie uren. Er wordt gezongen en gedanst. Op Kerstdag wordt er extra lekker gegeten.

Namens de kinderen in Zambia wensen wij u een heel gezellige Kerst en alle goeds voor 2013.

Wij danken u allen hartelijk voor uw donaties in dit jaar en hopen volgend jaar weer op uw steun te mogen rekenen.

Stichting 'LANG LEVE HET ZAMBIAANSE KIND'

Leonard Roggeveenstraat 49, 6708 SL Wageningen
hetzambiaansekind@planet.nl; www.langlevehetzambiaansekind.nl
bankrekeningnummer: 39 70 72 694