



LANG LEVE HET ZAMBIAANSE KIND

Nieuwsbrief 47, augustus 2019

(geschreven door Marleen Kramer)

De vakantie is voor de meeste mensen in Nederland net weer voorbij. De kinderen van de school in Isoka hebben ook een maand vakantie. 8 september begint de school weer. Voor de vakantie begint wordt er op de school altijd een klein feestje gegeven. De kinderen krijgen een flesje frisdrank en een broodje. Er wordt een gezellig ochtend van gemaakt.



De kinderen hebben meer redenen om blij te zijn. Ze zitten tegenwoordig op goede banken en de muren zijn netjes en vrolijk geverfd. Dit is in de

afgelopen maanden tot stand gekomen. De Oecumenische Liturgiegroep De Kempen had geld bijeengebracht voor dit speciale project. Vorig jaar op onze reis naar Zambia hadden we gezien hoe slecht het schoolmeubilair was in de twee klassen in Isoka. De leraren hadden zelfs geen tafel en stoel ter beschikking. De kinderen zaten opgepropt in te weinig bankjes en een aantal van de bankjes en stoelen stond op instorten. De verf op de muren was afgebladderd. Met dit projectgeld zijn nieuwe schoolbankjes voor beide klaslokalen aangeschaft, de leraren hebben allebei een tafel en een stoel in hun klaslokaal gekregen

en de muren zijn fris geverfd. De plaatselijke timmerman deed goede zaken. Voor het



schilderen van de lokalen waren vrijwilligers beschikbaar. De kinderen zeggen zich beter te kunnen concentreren nu ze meer ruimte hebben om te zitten en in hun schriften te schrijven. De leraren kunnen hun boeken op tafel leggen en soms ook even zitten. Iedereen is erg blij. Het is een grote stap voorwaarts.



Voor Mike, van wie beide ouders overleden toen hij nog erg jong was, hebben we een donateur gevonden die zijn 5 jaar durende middelbare schoolopleiding gaat betalen. Na twee jaar op de school in Isoka gezeten te hebben, stroomde hij door naar de reguliere lagere school. Hij haalde zijn diploma van klas 7 (de laatste klas van de lagere school) met mooie cijfers en mocht daarom door gaan naar klas 8. Daar heeft hij een schooluniform inclusief schoenen en boeken en schriften voor nodig. Bovendien moet schoolgeld betaald worden. In totaal kost de middelbare school ongeveer € 200,- per jaar. Mike is heel gemotiveerd om zijn best te doen op de middelbare school en heeft hoop op een goede toekomst.



Don Bosco pre school

In Kabwe heeft Amalia met geld van de stichting twee kleuterschooltjes en een dorpschooltje opgeknapt. Als kinderen uit de arme wijken eerst naar een kleuterschooltje gaan, hebben ze meer kans dat ze in het reguliere onderwijs goed mee kunnen komen. Daarom is Amalia betrokken bij meerdere



St. Cecilia pre school

Bij de Makululu dorpschool is een klaslokaaltje bijgebouwd. Meneer Ngosa, de leraar die het schooltje runt, is een initiatiefrijke man met hart voor de kinderen. Met lokale middelen en vrijwillige arbeid van ouders en mensen van de kerk heeft hij met weinig geld veel voor elkaar gekregen.



Makululu dorpschool

kleuterscholen in de arme wijken van Kabwe. Bij de Don Bosco kleuterschool is een overkapping gemaakt waar verschillende activiteiten plaats kunnen vinden. De St Cecilia kleuterschool is opnieuw gestuukt en er zijn kleine reparaties uitgevoerd.

Stichting 'LANG LEVE HET ZAMBIAANSE KIND'
Leonard Roggeveenstraat 49, 6708 SL Wageningen
hetzambiaansekind@planet.nl; www.langlevehetzambiaansekind.nl
IBAN: NL25 RABO 0397 0726 94